

Hazrat Mirza Nasir Ahmad

Khalifa-tul-Massih III



Allah den Allsmäktige gav den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom) flera storartade profetior rörande sina barnbarn. I dessa profetior förespåddes att den Utlovade Messias skulle få barnbarn vars ankomst skulle välsignas av ett Gudomligt Majestät som om Allah själv har kommit ner från himmelen.

Hazrat Musleh Maoud fick också profetian om en son och han berättar i en av sina skrifter att: "Allah har också givit mig ett glädjande budskap om att Han skall skänka

mig en son som skall vara ett stöd i religion och han kommer helt och hållet att ägna sig åt att tjäna Islam”.

I och med detta var Hazrat Khalifa-tul-Massih III en utlovad khalif vars storslagenhet redan förespåts i flera profetior. Hazrat Mirza Nasir Ahmad (Allahs barmhärtighet vare med honom) föddes den 16 november 1909 i Qadian. Han var Hazrat Musleh Maoud äldsta son. Farmor Hazrat Syeda Nusrat Jehan Begum (må Allah vara nöjd med henne) uppfostrade honom. Han tillbringade sin ungdom i lydriad mot sin fader Hazrat Musleh Maoud, Khalifa-tul-Massih II. Han lärde sig den Heliga Qur'anen utantill vid tretton års ålder. Sedan lärde han sig arabiska och urdu av Maulan Syed Mohammad Sarwar Shah och därefter började han studera i "Madrassa Ahmadiyya" för att skaffa sig utbildning i religion. I juli 1925 klarade han sin "Maulvi Fazal"-examen vid Universitetet i Punjab. Efteråt fortsatte han sina studier vid "Government College Lahore" och 1934 klarade han sin högskoleutbildning. Den 6 september 1934 reste Hazrat Mirza Nasir Ahmad till England för fortsatt utbildning och klarade sin magister examen vid Oxford Universitetet. I november 1938 återvände han åter till Indien och började tjänstgöra som rektor vid "Jamia Ahmadiyya" från juni 1939 till april 1944. I februari 1940 nominerades han till ordförande för "Khudam-ul-Ahmadiyya Markazia". I oktober 1939 kungjorde Hazrat Khalifa-tul-Massih II sitt ordförandeskap och hans son som vice president. Hazrat Mirza Nasir Ahmad ledde Khudam-ul-Ahmadiyya på ett lysande sätt. Från maj 1944 till nov 1965 tjänstgjorde han som rektor vid "Talim-ul-Islam College". 1953 uppstod rabalder och han hamnade i fängelse för en kortare tid . 1954 blev han ordförande för "Ansarullah". I maj 1955 utnämnde Hazrat Musleh Maoud honom till ordförande för "Sadr Anjuman Ahmadiyya", (Jamaats centrala administrativa organ). Han tjänstgjorde som ordförande för Sadr Anjuman Ahmadiyya vid sidan om rektorskapet för högskolan till dess han valdes till Khalifa-tul-Massih III efter bortgången av Khalifa-tul-Massih II.

Hazrat Mirza Nasir Ahmads period var välsignad av profetior och vilket kunde märkas redan från början av hans period genom Allahs tecken på bekräftelse. Flera av profetiorna fullbordades under hans period. Spridningen av Ahmadiyyats budskap fick en ny fart och etablering av Jamaat ökade i olika länder, då främst i Europa, Afrika och Amerika. Han ledde Jamaat som khalif i drygt sjutton år och varenda dag vittnar om framgångar. Det blir givetvis omöjligt att beskriva allt här men enstaka viktiga händelserna nämns här nedan.

Hazrat Mirza Nasir Ahmad, Khalifa-tul-Massih III avled den 9 juni 1982 i Islamabad i Pakistan efter en kort sjukdom. Mer än hundratusen ahmadiyyer hann komma till Rabwah till hans begravning den 10 juni 1982. Hazrat Mirza Tahir Ahmad som valdes till Khalifa-tul-Massih IV ledde begravningsbönen.

Det var Hazrat Mirza Nasir Ahmad som drog slutsatsen av den Heliga Qur'anens lära i den berömda frasen:

**Kärlek till Alla
Hat mot ingen**

Viktiga händelser ur hans period

(1965-1982)

- 08 nov 1965 Hazrat Mirza Nasir Ahmad valdes till khalif.
- 1965 grundade "Fazl-e-Umar Foundation". Den Utlovade Messias profetia, att kungar skall söka välsignelse från dina kläder, gick till uppfyllelse samma år när Gambias guvernör general F. A. Singhate skaffade sig en tygbit från den Utlovade Messias (Allahs frid vare med honom).
- 1966 Uppmuntran till "Waqf-e-Aarzi" (temporärt tillägnande i religionens sak).
- 1966 Utnämning av tredje generations deltagande s.k. "Daftar-e-Soem av Tehrik-e-Jadid".
- 1966 Invigning av första Ahmadiyya moskén i Danmark. Moskén byggdes med bidrag enbart från Ahmadiyya kvinnor.
- 1966 Kungjordes jihad mot dåliga seder i samhället.
- 1967 Översättning av den Utlovade Messias bok "Filosofin i Islams lära" till engelska med en upplaga på 100,000.
- 1967 Resa till Europa.
- 1967 Invigde Al Nasr moské av Danmark.
- 1967 Uppmanade i Karachi till "enighet bland muslimer".
- 1968 Invigningen av "Tibbya Högskola" (medicinsk högskola) i Rabwah, Pakistan.
- 1969 Tilldelade priser till dem som forskade under "Fazl-e-Umar Foundation".
- 1970 Reste på besök till Europa och västra Afrika.
- 1970 Kungjorde i Fazal Moské London om "Nusrat Jehan planering".
- 1970 Första besöket i Spanien.
- 1970 Kungjorde i Rabwah om planerna om "Nusrat Jehan Reserve Fond".
- 1970 Informerade om planerna kring "Marschera framåt", en del av "Nusrat Jehan Planering".
- 1971 Invigningen av Al-Aqsa Moské i Rabwah, då den största moskén i Pakistan.
- 1971 Kinas ambassadör kommer till Rabwah för att träffa Hazur.
- 1971 Femårsplan för att publicera översättning av den Heliga Qur'anen på olika språk i en upplaga av en miljon.
- 1971 Invigningen av "Khilafat bibliotek".
- 1972 Firandet av 50 års jubileum av "Lajna Ima Ullah".
- 1972 "Lajna Ima Ullah" skänkte 200,000 Rs. Inför publicering av Den Heliga Qur'anen .
- 1973 Tillkännagav "Hundra års Jubileums Planerna" vid "Jalsa Salana" .
- 1974 Blodiga rabalder började mot Ahmadiyya i Pakistan.
- 1974 Pakistans parlament deklarerade Ahmadiyyer som icke muslimer.
- 1975 Hazur reste till Europa för hälsokontroll.
- 1975 Invigde Nasir Moské i Göteborg (Sveriges första moské). Moskén är också första moské byggde under "Hundra års Jubileums Planerna".
- 1977 Symposium om "Guds existens", organiserat av Islams Ahmadiyya Jamaat där olika religioner representerades.

- 1978 "Kasr-e-Salib konferensen" i London.
- 1979 Invigning av nya "missionshus" i Qurtaba, Spanien.
- 1979 Dr. Abdul Salam Fick Nobel Priset.
- 1979 Hazur tillkännagav en strålande planering för andlig och akademisk framsteg i församlingen.
- 1980 Första ceremonin där medaljerna till framstående akademiker och studenter delades ut.
- 1980 Resa till Europa, Afrika och Amerika.
- 1980 Invigde Noor Moskén i Oslo, Norge.
- 1980 Möte med Ghanas president.
- 1980 Invigde missionshus i Manchester och Hudars Field, England.
- 1980 Invigde missionshus i Breddford.
- 1980 Lade grundstenen till Bisharat Moské i Spanien. Det är den första moskén i Spanien sedan 700 år.
- 1980 Återvände tillbaka till Rabwah, Pakistan.
- 1980 Uppmanade församlingen att läsa gång på gång upp "La ilaha illallah" (ingen är värd tillbedjan förutom Allah) vid slutet av islams fjortonde sekel för att välkomna det femtonde seklet.
- 1980 Inköp av mark till Ahmadiyyats missionshus i Nagoya, Japan.
- 1981 Invigningen av missionshuset i Tokyo, Japan.
- 1981 Hazur skänkte församlingen en "Sitara-e- Ahmadiyyat" medaljong.
- 8-9 jun 1982 Upprestes till Allah natten till den nionde juni. Må Allah vara nöjd med honom.